

Nationalisme / Anti-Globalisme.

Dit is het gevoel, dat inwoners van een land/natie hebben, dat zij zich er thuis voelen; dat zij trots zijn op hun land, op hun cultuur, op de veilige geborgenheid in hun land.

Nationalisten verzetten zich tegen het verlies van hun soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht, dat ontstaat wanneer hun land een deel wordt van een groter verband, zoals de Europese Unie (EU), of als hun land onder lijkt te gaan in het wereldwijde globalisme. Dan heten ze "anti-globalisten".

Niet alleen wordt steeds meer duidelijk, dat het stelsel/de macht van de politieke partijen ten einde is, maar er zijn ook sterke tekenen, dat ook het wereldwijde/globale neoliberalisme/het imperialisme/kapitalisme zijn grenzen (Klimaat, Natuur, Milieu, armoede, overbevolking, rampen, oorlogen, enz.) heeft bereikt en onvermijdelijk ook uiteen zal vallen.

Prof dr. Jan luiten van Zanden (univ. Utrecht) voorziet eveneens, dat er in 2017 een ommekeer van globalisering naar een 'ieder-voor-zich' te zien zal zijn. Landen keren zich ook nu al van elkaar af!

Dit valt samen met, c.q. heeft tot gevolg: een onstuitbare **opleving van het Nationalisme**.

Het verschil met mij is, dat hij dit zorgelijk vindt (hij laat bijvoorbeeld de **ecologische- en humanitaire- menselijke component** geheel buiten beschouwing) en ik het juist een hoopvolle ontwikkeling vind.

Toch stelt ook Van Zanden, dat bij een groot deel van de bevolking het geloof, dat langs de weg van het **Neoliberalisme** en **Globalisme** de welvaart, werkgelegenheid, enz. zullen worden verbeterd, verdwenen is. En ook vindt hij, dat Europa te lang een voertuig is geweest van neoliberaal beleid en slechts een instrument is geweest, om marktwerking te bevorderen. **Daar hebben de mensen zo langzamerhand genoeg van!**

Ik meen, dat de wereld inderdaad zal worden opgesplitst in kleine soevereine/op zich zelf gerichte eenheden/Staten/Volken, die dan geheel zelfvoorzienend/= autarkisch zullen zijn óp, c.q. gekrompen zijn náár een lager, ecologisch echt-duurzaam (economisch) niveau (zie **Brief, Wallage, NB. 7.**).

Alles, dus ook het partijstelsel, het neoliberalisme, het globalisme, enz. doorloopt nu eenmaal de cyclus van: Ontstaan-opkomst-bloei-neergang en einde!!

Om dit ecologisch hogere en economisch lagere autarkische niveau (ook in Nederland) te bereiken en te handhaven, is een hechte onderlinge solidariteit tussen de Burgers en een groot/overtuigend 'nationaal gevoel' (met name bij parlementariërs) een absolute noodzaak.