

# De gele hesjes en de woede die blijft

Jan de Boer bezoekt de barricaden in Frankrijk. De demonstranten zijn vaak kalm, zag hij, maar zeer vastberaden.

*Leeuwarder Courant 10 dec. 2018*

JAN DE BOER

**D**e door de Franse regering verwachte veldslag zaterdag in Parijs is uitgebleven. Niet alleen de goed georganiseerde, uitzonderlijke grote politiemacht met pantservoertuigen heeft deze keer een veldslag voorkomen, ook de *gilets jaunes* – de gele hesjes – vaak wars van geweld, speelden daarbij een grote rol.

De onvermijdelijke rellen – ook in een paar andere grote steden als Toulouse, Bordeaux, Lyon en Marseille – werden geregisseerd door ultralinkse en ultrarechtse groepen en de *casseurs* (criminelen), waarbij winkels geplunderd werden door jongeren uit de door de diverse regeringen vergeten voorsteden.

Wie meent dat deze crisis hiermee haar einde heeft gevonden, heeft het goed mis. De *gilets jaunes*, gesteund door een overgrote meerderheid van de Franse bevolking, zijn vastberadener dan ooit. Zaterdagochtend bezocht ik de barricaden in Lézignan en Sigean en sprak daar met de demonstranten: voornamelijk vrouwen, gepensioneerden en mensen uit de lagere middenklassen, die de grootste moeite hebben om aan het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen en hun situatie al jaren zien verslechteren. Er heerste een vastberaden maar kalme, broederlijke en zusterlijke sfeer. Men liet de auto's, waarvan de bestuurders vrijwel allemaal een geel hesje bij zich hadden, vrijelijk passeren. In Lézignan werden de stemkaarten verbrand als teken dat men zich niet door politieke partijen wenst te laten manipuleren.

De door de regering voorgenomen belastingverhoging per 1 januari op dieselolie en benzine, was de befaamde druppel die de emmer

deed overlopen. Wat de gele hesjes willen, en met hen het overgrote deel van de Franse bevolking, is financiële en sociale rechtvaardigheid en een veel directere vorm van democratie waarbij de bevolking gehoord wordt en meebeslist. Een gepensioneerde demonstrant in Sigean, zei tegen mij: „Ik ben hier niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kleinkinderen.”

Gelukkig dat de burgemeesters van de kleine plattelandsgemeenten besloten hebben om de verhalen van de demonstranten over hun zorgen en noden dezer dagen op het gemeentehuis te laten vastleggen, net als voorstellen voor maatschappelijke verandering. Deze getuigenissen gaan naar de regionale gedeputeerden, die ze weer aan het parlement en de regering moeten voorleggen. De *Mairie*, het gemeentehuis in ons dorp, was daarvoor zaterdag geopend en de burgemeester was zelf aanwezig. Veel verontruste en boze dorpsgenoten hebben hier al dankbaar gebruik van gemaakt.

Vanavond spreekt president Emmanuel Macron de Franse bevolking op de televisie toe. Hij zal naar verwachting voorstellen doen over 'hoe nu verder', waarbij de dialoog met de bevolking een grote rol zal spelen. Hij zal moeten begrijpen dat hij daarbij heel concreet moet zijn, zichzelf ter discussie moet stellen en tonen dat hij werkelijk empathie heeft voor de gemarginaliseerde en door

de mondialisering vergeten bevolking.

Dat zal niet eenvoudig zijn. Macron wordt gehaat om zijn 'Jupitergedrag' en zijn totaal onnodig misprijzende en kwetsende uitspraken over werklozen, mensen in armoede, gesprekspartners als burgemeesters van kleine dorpen, de vakbeweging en verenigingen die zich als kruipolie inzetten voor het zo goed mogelijk functioneren van de samenleving.

Macron heeft geen enkel idee van wat er werkelijk onder de bevolking leeft en welke zorgen en noden de mensen hebben. Hij doet sterk denken aan de *bourgeois*, de gezeten burgers uit de negentiende eeuw die uiterst negatieve denkbeelden hadden over de lagere volksklassen en hun vuilheid, hun neiging tot criminaliteit en hun gebrek aan morele waarden. Macron, 'de president van de rijken', beargumenteert alles in termen van macro-economieën en vergeet dat de bevolking dagelijks leeft in de realiteit van de micro-economie, met brandende vragen als: hebben we nog geld over om halverwege de maand de meest noodzakelijke inkopen te doen?, hoe kunnen we naar het werk gaan zonder alles te moeten uitgeven aan dieselolie?, hoe houden we de kinderdagverblijven overeind nu vrijwel alle gesubsidieerde werklozenprojecten door de regering geschrapt zijn?

Ik houd mijn hart vast. Als Macron vanavond de *gilets jaunes* en de bevolking niet weet te overtuigen en niet met geloofwaardige voorstellen over onder meer koopkracht komt, dan verandert de *révolte*, de opstand, in een echte revolutie.

**Macron heeft geen enkel idee van wat er werkelijk onder de bevolking leeft**

Jan de Boer, oud-Leeuwarder, is publicist en woont in het Franse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.



Opmerkingen bij het “Krantenartikel, De gele hesjes en de woede die blijft”, van Jan de Boer.

Ook uit dit artikel blijkt, dat de **‘gele hesjes’** een voorbode zijn, van een massaal verzet/opstand tegen het ondemocratische machtsmisbruik van de neoliberale Overheden/EU in het algemeen en Macron, Rutte, Merkel, EU, enz. in het bijzonder, dat het Volk feitelijk buitenspel zet.

Van de Fransen blijkt 85% geen enkel vertrouwen meer te hebben in de politieke elite.

Net als wij van het nieuwe Kiesstelsel, zijn de **gele hesjes** niet links, of rechts, maar zijn ze wél allemaal tégen politieke partijen, tégen de neoliberale elite, dus zijn ze ook (net als wij in Nederland in 2005 bij het Europese Referendum) nog steeds **tégen Europa**. Maar ze zijn wél erg **Nationalistisch**.

**Anders dan de machthebbers denken, vertegenwoordigen de gele hesjes ook in Nederland wel degelijk een (nog zwijgende) meerderheid van het Volk.** Niet voor niets waarschuwde Johan

Remkes, voorzitter van de Staatscommissie Parlementair stelsel, daar uitdrukkelijk voor.

De **scholieren-demonstraties**, die door wel **123 wetenschappers** worden gesteund, bevestigen dit.

Inderdaad, willen ze niet alleen sociale rechtvaardigheid, maar ook een veel directere vorm van democratie, waarbij het Volk kan meebeslissen; wég met de neoliberale regenten-politiek.

Het blijkt, dat de ‘geest’ van de gele hesjes niet weer terug in de fles kan worden gestopt met enkele onbeduidende toezeggingen, mooie woorden, valse beloften en/of andere schijnheilige praatjes.

Duidelijk is, dat Macron het contact mét en het vertrouwen ván het Volk definitief? heeft verloren.

Dit dreigt ook met Rutte te gebeuren, al weet hij voorlopig handig/sluw de problemen met leugen en bedrog schijnbaar te omzeilen.

Feitelijk lijken de gele hesjes een nieuw parlementair stelsel te eisen, dat wél in alle opzichten tegemoet komt aan hun eisen. Hun probleem is, dat ze dit zelf nog niet weten, omdat ze nog geen wéét hebben van zo’n nieuw stelsel en hoe het er uit zou moeten zien. Ze hebben nog geen concreet doel, waarop ze hun strategie en eisen zouden kunnen afstemmen.

Het lijkt erop, dat er eerst een chaos zal ontstaan, als zij Macron tot aftreden zouden kunnen dwingen, tenzij Marine Le Pen, die dan waarschijnlijk voor hem in de plaats zal komen, daar orde in zou kunnen scheppen; maar dat is zeer de vraag, zolang Frankrijk nog niet is losgekomen van het neoliberale bastion, dat de EU werkelijk is. Zie ook: Krantenartikel, De Brexit biedt kansen voor links.

Gelukkig is Marine Le Pen ook, net als Wilders, tegen Europa en is misschien een **Frexit** mogelijk.

Een **Frexit** zou, net als de **Brexit**, veel kansen bieden voor links/sociale doelstellingen en --beleid.

Bij een Frexit zouden er ook mogelijkheden kunnen komen voor invoering van vormen van directe democratie, waarbij het Volk weer de macht en dus het soevereine zelfbeschikkingsrecht krijgt.

**NB.**

Zonder Frexit zal de neoliberale macht van de EU waarschijnlijk wel in staat zijn, om de ‘geest’ van de woede van de gele hesjes uit te doven en (tijdelijk?) weer schijnbaar in de fles te krijgen.

Gelukkig is er nu in Nederland het **“Nieuw Nederlands Kiesstel ++”**, dat wél alle problemen lijkt te kunnen oplossen en aan de eisen en verlangens van de gele hesjes tegemoet kan komen.

Het zou geweldig zijn, als dit Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ / deze website ook in Frankrijk bekend zou kunnen worden gemaakt. De gele hesjes zouden dan een concreet doel hebben, waarnaar toe gewerkt / gestreden zou kunnen worden.