

TE GAST

Kijk wat hebzucht ons heeft gebracht

Diederik Samsom gaf op 1 november een lezing in de Noorderkerk in Sneek over de energietransitie. Samsom zegt dat een economie van genoeg onmogelijk is omdat de samenleving niet zonder dynamiek kan (LC 2 november).

Niet genoeg hebben, is steeds meer willen en dat is hebzucht. Kijk eens wat de hebzucht ons heeft gebracht. Afgelopen zomer was de warmste zomer in meer dan driehonderd jaar, vorige week zijn er weer warmterecords gebroken. 97 procent van alle klimaatstudies toont aan dat CO₂-uitstoot door menselijke activiteiten de hoofdoorzaak is van klimaatverandering. Wij kunnen dus niet op deze ingeslagen weg doorgaan.

Als de aarde 3 graden opwarmt, dan zal de droogte in het Amazoneregenwoud bosbranden oncontroleerbaar maken en zal het regenwoud afbranden. Zuidelijk Afrika, Australië en het westen van de VS zullen zo droog worden dat landbouw onmogelijk wordt. In Noord-Europa en Groot-Brittannië is nog wel landbouw mogelijk. Deze gebieden zullen daarom toevluchtsoord worden voor klimaatvluchtelingen.

Als de aarde 4 graden opwarmt, zou de bevroren toendra van Siberië kunnen ontdooien. Dan komen er immense hoeveelheden methaan en CO₂ in de atmosfeer. De Noordelijke IJszee wordt ijsvrij. De Sahara rukt op naar Italië en Spanje. En het zuiden van Engeland zal

zomers kennen van 45 graden.

Als de aarde 6 graden opwarmt, is er grotendeels geen leven meer mogelijk.

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met alle andere bewoners van deze planeet. Een samenleving waarin mensen de moed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die daarvoor nodig zijn.

Wij moeten af van het single-issuedenken van partijen die vooral denken aan de westerse mens en zijn geld. Het traditionele denken gaat er nog steeds van uit dat er eerst geld moet worden verdiend, voordat we serieuze aandacht kunnen geven aan zaken die van echt groot belang zijn. Geld zijn we gaan zien als doel op zich. De huidige economie is er vooral op gericht om alles wat onze planeet te bieden heeft zo snel mogelijk te gelde te maken.

Wij moeten toe naar een economie die ten dienste staat van alles wat het leven de moeite waard maakt. Zoals de bestrijding van armoede, de bevordering van gelijkheid, veiligheid en de leefbaarheid van de aarde.

Laten we stoppen met doorfeesten op de Titanic!

ANITA DIJKSTRA
Franeker



'Als de aarde 4 graden opwarmt, wordt de Noordelijke IJszee ijsvrij.'

FOTO SHUTTERSTOCK

Reactie op het “Krantenartikel, Kijk wat hebzucht ons heeft gebracht” van Anita Dijkstra.

Ze ziet het heel goed: **De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.**

Ze heeft gelijk: **Het is op dit moment de grootste uitdaging/opgave van de mensheid, om onze Aarde leefbaar te houden.**

Inderdaad: **Wij moeten toe naar een economie, die er op gericht is, om deze ‘leefbaarheid’ voor altijd echt-duurzaam te behouden.**

Ja: **Er moet een einde komen aan het neoliberale geloof, dat ons/de Wereld naar de ondergang leidt.**

Zie ook: het “Krantenartikel, Neoliberaal geloof leidt ons naar de ondergang” van dr. Margreet Boersma en prof. dr. Gjalt de Jong.
en “Krantenartikel, Neoliberalisme heeft moreel kompas duurzaam ontregeld”.